

# EEN HELDENSTRIJD

of

DE KAPITEIN DER BOSCHGEUZEN

## TWEEDE DEEL

### TWAALFDE HOOFDSTUK

#### De Echtgenoot en Vader

Blommaert verbleef op het kasteel, in de weelderig gemeubelde vertrekken van den hoogbaljuw.

Maar na den dankdienst begaf hij zich naar zijn vroegere woning en in de kamer, waar zijn Agnes gestorven was, toefde hij langen tijd alleen.

Veel ging er toen in zijn hart om... Oudenaarde was nu ingenomen en op den fieren stadhuistoren stond Oranje's vaandel.

En Jacob dacht aan dien avond, toen hij zijn gade mededeelde, dat hij zich in den strijd voor de vrijheid werpen zou.

Agnes had hem gesteund.

Nu was ze er niet meer om over de zege te jubelen. En Pauwelken?

Blommaert zag naar den hoek, waar zijn beddeke had gestaan... en tranen rolden over zijn wangen.

Alle kloosters had hij laten doorzoeken en pater Antonius scherp ondervraagd, maar nog wist hij niets van zijn eenigen zoon.

Uit Oudenaarde had men het kind naar Gent vervoerd... Niemand wist waar de jongeling — nu was Pauwel achttien jaar — zich ophield.

Blommaert had in deze kamer willen blijven... hier sterven... hier waar Agnes gestorven was, maar hij heette geen Jacob meer... hij heette Oranje's afgezant, en Geuzenkapi-

tein, hij moest leven voor 't verdrukte volk, voor de heilige zaak der vrijheid en verdraagzaamheid.

Oudenaarde was Geusch, ja, maar zoo moest het ook blijven, en daarom rustte een zware taak op Blommaerts schouders.

Morgen, en overmorgen en alle dagen zouden hun drukte meebrengen.

Toch was het of Blommaert van deze eenzame kamer niet scheiden kon. Agnes' geest scheen er nog rond te dwalen en hem woorden van liefderijke bemoediging toe te fluisteren.

Een luid gerucht wekte Blommaert uit zijn mijmeringen.

't Was echter de klopper maar, wiens geluid hol door het ledige, verlaten huis galmde.

De Geuzenaanvoerder snelde naar beneden en opende de deur.

— Kapitein, als ge Antoon Ravels nog spreken wilt, moet ge u spoeden, want hij ligt op zijn uiterste, zei iemand op gejaagden toon.

Blommaert hoorde aan de stem, dat de boodschapper de roode krijgsman was.

Haastig vergezelde hij hem.

---

EEN

HELDEN



STRIJD

*of de kapitein  
der boschgeuzen*

door A. HANS

EEN

# HELDENSTRIJD

OF

De Kapitein der Boschgeuzen

door

A. HANS



EVANGELISATIE DRUKKERIJ

Groendreef, 67, Brussel

1926